

Felix Mendelssohn Bartholdy

(1809-1847)

4.Lerchengesang

(uit: *Sechs Lieder Op.48*)

Wie lieblicher Klang, o Lerche, dein Sang!
Er hebt sich, er schwingt sich in Wonne.
Du nimmst mich von hier, ich singe mit dir,
wir steigen durch Wolken zur Sonne.

4.Leeuwerikenzang

Hoe lieflijk de klank, o leeuwerik, je zang!
Hij stijgt op, hij trilt van verrukking.
Je neemt me hier weg, ik zing met je
mee, we stijgen door wolken naar de zon.