

Edward Elgar

(1857-1934)

The shower

Henry Vaughan (1622-1695)

Cloud, if as thou dost melt, and with
thy train Of drops make soft the Earth,
my eyes could weep, O'er my hard heart,
that's bound up and asleep;
Perhaps at last, Some such showers past,
My God would give a sunshine after rain.

De regenbui

Wolk, als, zoals jij smelt en met je stroom
van druppels de aarde zacht maakt,
mijn ogen konden wenen, om mijn harde
hart, dat dichtgebonden is en in slaap,
misschien dat eindelijk, na enkele van
zulke buien, mijn God zonneschijn zou
geven na regen.