

John Rutter
(1945)

I believe in springtime
(tekst J. Rutter)

I believe in springtime: Fresh and new and bright;
I believe in morning dew And shining morning light.
I believe in sunbeams, Melting all the snow;
And I believe when winter's done
The streams will run and rivers flow.

I believe in eagles Soaring up so high;
I believe in trees and mountains reaching to the sky.
I believe in green things; All the gifts of earth;
Growing up from tiny seeds That spring has brought to birth.
I believe in summer; I believe in fall;
But most of all I believe in God Who made it and blessed it all.

I believe in people Living all as one;
Sharing all their songs and laughter,
Happiness and fun;
I believe in friendship: Taking time to care;
And feeling sure of someone else And someone feeling glad you're there.
Then I start to wonder How it all might be
If the world could live together Just like you and me.

I believe in hoping; I believe in prayer;
I believe in trying hard, And learning how to share.
I believe in dreaming; And, when dreams are through,
Then I believe in trusting God To help me make dreams come true.

Ik geloof in de lente

Ik geloof in de lente: Fris nieuw en helder
Ik geloof in ochtend dauw en schitterend ochtend licht
Ik geloof in zonnestralen die alle sneeuw smelten.
Ik geloof dat als de winter voorbij is, de stromen vloeien en de rivieren stromen.

Ik geloof in adelaars die zo hoog opstijgen.
Ik geloof in bomen en bergen die naar boven reiken.
Ik geloof in groene dingen Al de gaven van de aarde
Groeiend uit kleine zaden die de lente heeft voort gebracht.
Ik geloof in de zomer Ik geloof in de herfst.
Maar bovenal geloof ik in God die het geschapen heeft en gezegend.

Ik geloof in mensen die samen optrekken.
Die al hun liederen en lachen, hun geluk en plezier delen.
Ik geloof in vriendschap, in tijd nemen om te zorgen, zeker zijn van iemand anders van en van iemand die blij is dat jij er bent.
Dan begin ik mij af te vragen hoe dit allemaal zou zijn als de wereld samen zou kunnen leven zoals jij en ik.

Ik geloof in hoop. Ik geloof in gebed.
Ik geloof in echt proberen en leren hoe te delen.
Ik geloof in dromen en als de dromen over zijn.
Dan geloof ik in vertrouwen op God die mij helpt om dromen waar te maken.