

**John Bennet**

(1575- >1614)

**Weep, O mine eyes**

Weep, O mine eyes and cease not,  
Alas, these your spring tides  
me thinks increase not,  
O when begin you,  
To swell so high  
that I may drown me in you.

Ween, oh mijn ogen, en houd niet op.  
Helaas, deze vloedgolven van jou  
nemen niet toe, dunkt me.  
Oh, wanneer beginnen jullie  
zo hoog te zwellen  
dat ik me in je kan verdrinken?