

**Wolfgang Amadeus Mozart**  
(1756-1791)

**Placido è il mar**

(uit: *Idomeneo*)

Calm are the winds and waters,  
Blessings attend our journey.  
The fates foretell dood fortune;  
Quick, quick, make haste, sat sail!

May gently breezes  
softly caress you;  
No bitter tempest ever distress you;  
Winds kindly wafting  
follow and bless you,  
Spread among you far and wide the sweet  
breath of love

**Placido è il mar**

De wind is gaan liggen, het water is kalm,  
voorspoed zal onze reis vergezellen.  
Het lot voorspelt geluk.  
Snel, snel, maak voort en hijs de zeilen.

Moge vriendelijke briesjes  
je zachtjes strelen en  
zwaar te verduren stormen je nooit kwellen.  
Moge welwillend zwevende winden  
je volgen en voorspoed brengen,  
en van heide en ver de zoete adem van liefde  
over je uitspreiden.

De Italiaanse tekst:

**Placido è il mar**

(uit: *Idomeneo*)

Placido è il mar, andiamo,  
tutto ci rassicura.  
Felice avrem ventura,  
su su, partiamo or or.

Soavi zeffiri soli spirate,  
Del freddo borea l'ira calmate.  
D'aura piacevole cortesi siate,  
se da voi spargesi per tutto amor.

Kalm is de zee, laat ons vertrekken.  
Alles stemt ons gerust.  
Wij zullen gelukkige voorspoed hebben.  
Komt, laat ons nu gaan.

Blaast gij alleen, zoete zuidenwinden  
en brengt de koude noordenwind tot kalmte.  
Schenkt ons de aangename bries  
en verbreidt over alles de liefde.