

Gabriel Fauré

(1845-1924)

Libera me

(uit het Requiem)

Libera me, Domine, de morte aeterna,
in die illa tremenda;
quando coeli movendi sunt et terra,
dum veneris judicare saeculum per ignem.
Tremens, factus sum ego,
et timeo dum discussio venerit,
atque ventura ira.

Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae,
dies magna et amara, valde.
Requiem aeternam dona eis,
Domine, et lux perpetua luceat eis.

Bevrijd mij, Heer, van de eeuwige dood,
Op die vreselijke dag,
waarop hemel en aarde geschokt worden,
terwijl gij de wereld in de vuurzee komt
oordelen.
Ik beef en ben vol vrees voor het oordeel
dat geveld zal worden en voor de
toekomstige straf.

Die dag van straf,
van ramp en van ellende,
die grote dag vol bitterheid,
Geeft hen de eeuwige rust en moge het
eeuwige licht voor hen schijnen.