

## **Felix Mendelssohn**

(1809-1847)

### **Wie der Hirsch schreit**

(Ps.42) op.42,1

Wie der Hirsch schreit  
nach frischem Wasser,  
so schreitet meine Seele,  
Gott, zu dir!  
Meine Seele dürstet nach Gott,  
nach dem lebendigen Gott.  
Wann werde ich dahin kommen,  
dass ich Gottes Angesicht schaue?

### *Zoals het hert roept*

Zoals een hert smacht  
Naar de stromende wateren,  
zo smacht mijn ziel,  
naar Um o God!  
Mijn ziel dorst naar God,  
naar de levende God.  
Wanneer zal het zover komen,  
Dat ik voor Gods aangezicht mag staan?