

**Hugo Distler**  
(1908-1942)

**Wie der Hirsch schreiet**  
(ps 42)

Wie der Hirsch schreiet  
nach frischem Wasser,  
so schreiet Gott,  
meine Seele zu dir!

Meine Seele dürstet nach Gott,  
nach dem ledendigen Gott.  
Wann werde ich dahin kommen,  
dass ich Gottes Angesicht schaue?

**Zoals het hert smachtend roept**  
(psalm 42)

Zoals het hert smachtend roept  
om verkoelend stromend water,  
zo verlangend roept,  
o God, mijn ziel tot u.

Mijn ziel dorst naar God,  
naar de levende God.  
Wanneer mag het mij zover komen,  
dat ik Gods aangezicht met eigen ogen kan  
zien?