

Franz Liszt
(1811-1886)

O salutaris hostia (1869)
(tekst Pierre de la Rue ca. 1460-1518)

O salutaris hostia,
o salutaris hostia,
quae coeli pandis ostium
Bella premunt hostia,
da robur, fer auxilium,
da robur, fer auxilium.
Amen, amen, amen.

Uni trinoque Domino,
Sit sempiterna Gloria,
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria.
da robur, fer auxilium,
da robur, fer auxilium.
Amen, amen, amen.

O zegen brengende offergave

Die u de poorten v.d. hemel opent
Vijandige gevechten bedreigen ons
Geef sterkte, zend hulp.

Amen

Drie-enige God,
Geprezen zijt Gij tot in eeuwigheid,
Schenk ons het eeuwige leven
In Uw koninkrijk.
Geef sterkte, zend hulp.

Amen