

Bob Chilcott

(1955)

Irish blessing

(tekst traditional)

May the road rise to meet you,
may the wind be ever at your back,
may the sun shine warm upon your face,
and the rain fall soft upon your fields,
And until we meet again,
May God hold you ever in the palm of his
hand.

Irish blessing

Moge de weg je tegemoetkomend zijn,
Dat je altijd de wind mee mag hebben.
Moge de zon je gezicht verwarmen,
En de regen mild op je akkers vallen.
En tot we elkaar weer zien,
Moge God je altijd beschermen in de palm
van zijn hand.