

Franz Joseph Haydn

(1732-1809)

Salve Regina, g-moll

Salve Regina, mater misericordiae;
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.

Ad te clamamus, exules filii Euae.
Ad te suspiramus, gementes et
flentes in hac lacrimarum valle.

Eja, ergo, advocate nostra, illos
tuos misericordes oculos ad nos converte;
et Jesum, benedictum fructum ventris tui
nobis post hoc exilium ostende.

O Clemens, O pia,
O dulcis Virgo Maria.

Wees gegroet Koningin

Wees gegroet, Koningin, moeder van
barmhartigheid, ons leven, onze vreugd'
en onze hoop, wees gegroet.

Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van
Eva; tot u smeken wij, zuchtend en
wenend in dit dal van tranen.

Daarom dan, onze voorspreekster, sla op
ons uw barmhartige ogen; en toon ons,
na deze ballingschap, Jezus, de vrucht van
uw schoot.

O goedertieren, o liefdevolle,
o zoete maagd Maria.