

LUISTERGELEIDE Zomerconcert 2015

Juni, de zomermaand.....

Het ontluiken van de natuur in de lente ligt nu achter ons, alles is in volle groei en bloei. Ook dat leven waar we doorgaans weinig van merken, het leven van die kleine wezens die we insecten noemen. Ze worden bezongen in *The Insect World*.

We denken terug aan de zomers van onze jeugd met een kinderliedje en oude ballades over het verschil tussen stad en platteland of een ongelukkige liefdesgeschiedenis, in de *Old English Suite*.

Verre reizen plannen en dan gaan is bij uitstek een zomeraangelegenheid. We pakken onze koffers om naar New York te gaan en worden daar verliefd in de *West Side Story*.

En als de liefde dan daar is, moet je er niet achteloos mee omgaan, voor je het weet is de tijd voorbij. Zo klinkt de waarschuwing in *Madrigal*.

Na de warmte van de dag komt de koelte en stilte van de nacht. We genieten van de sterrenhemel en de rust stemt ons tot nadenken in *Calme des nuits*.

De nacht gaat weer over in de volgende dag om opnieuw het leven en de liefde in al haar verschijningen te overdenken en dansend te vieren met *Valses méditatives et joyeuses*.

De zomer maakt het leven lichter, we kunnen genieten van de mensen om ons heen, de natuur en het geluk dat vaak in kleine dingen is verpakt.

Deze geven ook de titel aan ons zomerconcert:

Simple gifts